

## Ongekend

Een ongekende man  
loopt door de straten  
van de stad en niemand  
spreekt hem aan

Zijn blik is niet van nu  
en niet van hier, maar lijkt  
zover te reiken als  
de zee en als de tijd

En wie zijn wij dan nog  
maar iets in mij  
doet mij hem volgen  
totdat hij kijkt

Hij zegt mij niets  
alleen een woord  
van licht, dit moet  
hem zijn, ik kom

Margriet Hidding