

## Ruimtevlucht

Land dat mij te groot is en te machtig  
horizon die reikt  
tot waar ik niet kan zijn  
kleuren die steeds verder wijken  
en af en toe  
een dijk  
een boom

En ergens op de bodem  
van de zee van ooit  
een dak boven een hoofd  
een schuilplaats in de ruimte  
zorgvuldig klein gemaakt  
om in dit land toch thuis te zijn