

Vliegeren

Ik weet nog hoe we vliegerden
op zo'n zomerdag met
weinig wind

Hoe de een hem vasthield en
moest rennen en hem gooide
in de lucht, de ander had
het touw en bijna nooit kwam
hij zo hoog als wij graag wilden
dan deden we iets anders

Als radslag en handstand overslag,
we speelden met de zwaartekracht
en rolden lachend in het gras en
keken naar boven en zagen
de zon die altijd scheen

Nu weet ik hoe het moet
bij heel veel tegenwind
neem ik het touw en rol
het langzaam uit, terwijl
de vlieger stijgt en hoger
komt, terwijl ik rol en rol
tot hij verdwijnt in de
wolken en verder

En ziet wat ik niet zie
de zon die altijd schijnt