

Wittewierum

Dit is misschien zoals
een tuin bedoeld
is, fluitenkruid omwindt
de graven, de kerk
rijst uit het wit

Het kleed bedekt
de grond van
eeuwen her,
ik ben er nog
maar net

De tuinman zie ik
niet, ik loop
voorzichtig langs
het pad, hier
mag ik zijn

Margriet Hidding